

TRƯỜNG-VINH-TỔNG Gilbert
37, Pl. de la Frénaie
94470 BOISSY ST-LEGER

49-850/9

CHUYỆN KHÔI-HÀI.

PASSE - TEMPS

P. J. B. TRƯỜNG-VINH-KỶ.

公暇便攬
士載
張永
記
集撰

SAIGON

BAN-IN NHÀ HÀNG C. GUILLAND ET MARTINON.

1882

CHUYỆN

KHÔI-HẢI

1. CÙNG VẬY.

Gần tới ba bữa tết ai nấy rộn-ràng sắm-sửa dọn nhà dọn cửa lãng-xăng viết liễn viết đôi rực-rỡ trong ngoài, Có một người kia kì-cào, ai làm gì mặc ai, cứ thường. Tối ba mươi lấy tờ giấy quyền đem ra viết hai chữ: *Cùng-vậy*, treo lên đó. Anh-em chúng-bạn tới thăm-đầu năm, hỏi làm gì bấy-hấy vậy không dọn-đẹp một chút một đỉnh đồ đen ba bữa với người-ta cho vui? Anh ta chỉ tâm liễn ấy mà nói rằng: Ai sao tôi cũng vậy; ai có giống gì tôi cũng có giống này; có thua ai đâu nào?

2. THƠ NGÀY TẾT.

Học-trò đi học phương xa, ngày tết nhớ nhà, mới làm bài thơ ăn tết thế này:

Năm cũ bước qua năm mới-mừng,
Bữa ba ngày tết rất thung-dung;
Nem ngoài hàng thịt không lo gói,
Bánh gỏi các nhà khỏi mượn bung;
Nêu bữa ba mươi đà kẻ cặm,
Pháo nhờ hàng-xóm đốt nghe chung;
Mai một ai đua thi đua trước,
Việc đơm việc quải chẳng hay cùng.

3. TÚ SUẤT (1) LẬT VÁY BÀ QUAN.

Tú Suất là tay kì-cào hay chơi lật-lờ. Bữa kia, bà tổng-độc đi ngang qua trước phố; trời thì mưa lâm-râm. Chúng bạn cắc-cớ đố nhau, ai dám ra làm thế mà lật váy bà quan lớn chơi.

Anh ta chịu phóc lầy, lãng-căng trong phố bước ra, lạnh-chanh, lầy chơn tát bùn văng lên váy bà ấy. Lật-đật chạy lại, miệng nói: *trăm lạy bà, con xin lỗi*, tay cầm khăn xách quách cái váy lên làm bộ chùi lia; Ban đầu còn thấp-thấp, sau càng dờ lên cao. Bà quan mắt-cờ lầy tay đùa xuông, nói rằng: Chà hể chi.

Tú-Suất (1) là con ông đồc-học (Vĩnh-long), nguyên là người huyện Chương-dục tỉnh Hà-nội. Người ấy là một người trong *tứ-hung* đất Bắc.

4. LẤY QUẢN CHÚNG PHOI NGOÀI SÀO.

Người-ta thấy nhà kia phơi cái quần nhiều đại-dóa tốt lắm. Mỗi đô tú Suất làm thế làm-sao mà lấy cho được coi thử thì làm. Tú Suất bịt khăn, bận áo vô, ở trướng mà đi giày, ở dưới thuyển bước lên, đi ngay vô sân, rút quách cái quần mặc vô, đứng cụp tay sau lưng, nhắm cảnh chơi.

Trong nhà la lên: ủa! thấy ở đâu vô lấy quần người-ta mà mặc kìa? Anh ta nghe đồ mặt tía tai: ủa nầy, cái nầy mới lạ cho chớ! phao-vu ngang đứ nầy! Trờ bay, đi mua coi trầu, mời lý-trưởng lại đây cho tao.

Lý-trưởng tới, tú Suất thưa: thưa với lý-trưởng, xin phân-xử cái điều nhà nầy phao-vu cho tôi xấu-hổ quá: Tôi nầy, danh-giá nầy mà đi vô ăn-cấp quần mà mặc hay sao, mà nó dám đề-ne cho tôi thế? Thẹn tôi quá, tôi không nghe: Mặt nầy mà không có quần mà mặc, phải tôi đây rút quần chúng mà mặc hay-sao? Nói cái thật quả phi-lý: không phép tôi ở trướng mà tôi đi.....

Nghe nói rất lắm, chủ nhà sợ năn-nỉ chịu thua đi cho rồi kéo lôi-thối khó-lòng.

5. TÚ SUẤT GIÀNH MÉN ÔNG HUYỆN.

Cũng là tú Suất, bữa kia, đi lỡ đường trọ nhà quán. Ông huyện đầu cũng vô ngủ đó nữa. Nghé con nhà học-trò làm quan với nhau mau lắm. Trò-chuyện trà-lá với nhau. Ai dè anh ta tiếm-tâm sâu, muốn đoạt của ông huyện mà bỏ quán-xá kéo mình tay không, không có lấy một đồng dính tay. Mới đột đồng tiến, lura khi ông huyện ra đi ngoài mà làm đầu nơi góc mền.

Nằm ké nhau, khuya lại giả-đò ngủ mê, giựt mền ông huyện mà đắp. Ông huyện tưởng cơn mê ngủ cũng đề cho mà đắp. Sáng ông huyện dậy, sấm ra đi. Kêu tú Suất dậy. Va nằm đó ư ư không dậy: «quan huyện ngài có gấp, ngài đi trước đi, tôi thông-thả vậy». Nhắm mắt ngủ lại. Ông huyện nói: «Không thì trà cái mền cho trẻ nó bỏ vô cọ vô xiềng cho rồi dặng có đi cho sớm chớ.» Tú Suất nổi xung lên: ủa, ngài làm quan mà ngài nói cái mới lạ cho chớ, nầy! Mền của tôi đang đắp sờ-sờ, ngài nói của ngài ngài đòi, thật ngài làm bĩ mặt tôi quá.». Mền tôi có đầu của tôi đây rõ-ràng..... Cái không lại miệng, ông huyện nhịn thua bỏ đi đi.

6. CHỮ THIÊN TRÓI DẤU.

Lão kia hay chữ, mà cà-xộc thầy con kia đề-đạm nhùm-nha có duyên có sắc thì hát chọc rằng: *Thấy em cũng muốn làm quen, lại*

sự em có chữ thiên trời dấu. Con kia đáp lại: *Auh oi, chờ nói thêm rầu, chữ thiên trời dấu lại có phết rai.*

7. THƠ HÒA-THƯỢNG.

Thằng cha học-trò khó kia lý-là, nghe chùa hòa-thượng làm đám; lết dép neo tới kiềm ăn. Mà thấy ấy không ngờ-ngang gì tới, mới giận mà viết ba chữ dán cửa nhà chùa rằng:

Thằng trọc nào thằng trọc này?

Trên xâu lậu thuê tới ở đây?

Bao-nhiều xôi chuối đều nịch hết,

Đã ra chó-mà chẳng phải thấy!

Hòa-thượng thấy vậy, liền biểu dọn cơm-nước xôi chuối bưng ra một mâm vun-chùn mà đãi anh ta. Anh no-né rồi, anh ấy mới làm thơ khác sửa lại mà tạ, dán cửa thẻ này:

Hòa-thượng nào hòa-thượng này!

Tu ngon tích đức tới ở đây?

Bao nhiêu xôi chuối đều phân-phát,

Đã ra tiên-bụt chẳng phải thấy.

Luối không xương nhiều đều lát-léo, nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong.

8. ĐÔI, THẦN LẮN VỚI KHÍ GIÓ.

Từ nước Nam giao hòa lần đầu và lần sau đây với nước Phú-làng sa, các anh văn-thần nghênh với vua, ghét đình-thần, sao có hòa với Tây. Ông Ngụy-khắc-dân làm bồi sứ đi Tây về, ra ngôi bố-chánh tỉnh Nghệ-an, văn-thần các-có làm câu đôi dán vách thành nhạo chơi rằng:

Bồ đại thần, con đại thần! đại thần gì? Thần-lấn. Quân thầy lột đem vô, ông bồ mới viết một câu mà đôi lại như-vậy: Nay sĩ khí, mai sĩ khí; sĩ khí gì? Khí gió....

9. ĐÔI ĐƯỢC VỢ.

Anh học-trò khó lịch-sự hánh-bao người, đi khuyên giáo, tới nhậm cái nhà kia giàu-có. Trong nhà thợ đang còn làm âm-âm ạc-ạc, cũng có thầy lang (thầy thuốc) với thầy pháp tới đó nữa.

Con gái nhà ấy đã đúng tuổi chưa có chồng, thầy vậy thì thương, mà ra mà nói rằng: thôi, đừng có đi khuyên giáo làm chi mà xâu-hở đạo học-trò, để tôi ra cho một câu đôi, ai mà đôi được trúng ý tôi thì tôi sẽ lấy người ấy làm chồng. Ai này nghe ham chộp-rộp. Xin có ra câu đôi đi. Cô ấy ra rằng: *Đế Nghiêu, đế Thuấn, đế Vô; Vô, Nghiêu, Thuấn, tam đế truyền hiền.*

Chú thợ mộc họp đôi lại rằng: *Bào rà, bào tách, bào xoi; xoi, rà, tách, babào phật mộc.*

Thầy pháp cũng nóng đôi rằng: *Lôi thiên, lôi tướng, lôi bóng; bóng, thiên, tướng, tam thiên trù quý.*

Thầy chùa xen vào đôi rằng: *Bổ-đế, Bồ-tát, Bồ-lương, Lương; Đế, Tát, tam Bồ cứu khổ.*

Thầy lang lại đôi rằng: *Huỳnh-cám, huỳnh-bá, huỳnh-liên; liên, cám, bá, tam huỳnh giải nhiệt.*

Anh học-trò lịch-ịch ở sau, đôi rằng: *Vương-Văn, vương-Khải, vương-Thang; Thang, Văn, Khải, tam vương kế thánh.*

Đôi trúng ý, trúng đề, có ý châm được. May cha-chà là may! sản nhà sản cửa, sản cơm sản gạo; nhày phúc vô đó một cái, sướng đã nên sướng!

10. CÂU ĐỐI CÓ CHÍ-KHÍ.

Ông huyện kia đi dọc đường gặp một thằng con-nít đi học về. Thầy bộ mặt đũa sáng-láng bành-lành, mới kêu mà ra câu hỏi rằng: *Tự là chữ, cất dần dần, chữ tử là con, con nhà ai đó? Đũa học-trò chí-khí đôi lại liền: Vu là chưng, cất ngang lưng, chữ đình là đũa, đũa hỏi ta chi?*

Ông huyện nghe biết đũa có chí lớn bèn nói sau nó sẽ làm nên mà-chớ. Mà thiệt như làm-vậy chẳng sai.

11. THAN KINH.

Bữa kia thấy bòn-sở làm lễ mỗ, có ông bỏ nọ than điệu thứ sáu vua David, than tiếng ô-ế dở-khệt, mà tưởng đâu là giỏi là hay lắm. Bên nữ có mẹ già kia khóc thút-thít. Nghe sụt-sịt bĩ mũi, anh ta càng rông ô-ế hơn nữa. Đến khi lễ rồi, ra, bõ mới hỏi bà già: Chớ sao hỏi tôi than kinh, bà khóc dữ vậy bà? Bà kia chẳng lành thì chớ, vọt miệng trả lời rằng: tôi nghe tiếng bõ ô-ế, tôi nghĩ tôi nhớ cái con bõ hoa tôi nó mất đi này bữa này, tôi tiếc tôi khóc. Ông bõ mất-cỡ sượng, bõ về mất đi chúc.

12. BÈ CAU.

Chú lính Huê trọt-trọt, ở hẩu quan lớn, đi kiếm mua cau tươi, mà không có tiền mới đi làm xằng. Đi tẻ vô xóm, thấy cây cau tọt tọt buống, lại leo tuột lên. Trong nhà thấy chạy la: Chú này chú ngang dữ bay! đang giữa ban ngày chớ leo chú bè cau người-ta kia! hàng xóm chạy tới, một người một tiếng la-dức om-sòm: *Thằng cha này ngang quá ghê đi cà! có xuống không?* Thằng lính ở trên ấy mới thả

giọng trọ-trẻ ra mà nói rằng: *Ừ, xuống thì một ngày một xuống chợ! Mà choa cò ăn-củ ợ mớ: Vộn choa đi hầu quan lợn lành-lược, choa gúp anh em bạn dưng lại nội chuyện, quan lợn ngài đi tuốt một chắt biết mớ mà tìm; choa mợ leo lên cỏi nư, mà mông coi thực ngài đi ngo mớ mà theo, mấn-răng mà lại nội choa thì bẹ cau. Tượng nội mấn-răng, chọ nội rựa thì choa phật một chực. Tách một mếp tuốt xuống xung-xăng đi măt.*

13. HÒC LƯỚI BÚA.

Người trong Huế, trong Nghệ hay đi đàng bộ ngà Tam-diệp ra Bắc-thành. Mà các anh cần-kiếm lắm. Tới quán hỏi mượn cái niêu nấu cơm. Sẵn có cái búa búa củi để một bên bếp; anh ta lẩn-hối ngó coi nói cơm, cầm-cục tháo quách lầy lưới gói vỏ trong cơm. Mụ quán ngó rửa bát liếc thấy.

Anh ta mang gói ra đi. Mụ quán chạy theo kêu giết giọng lại: *bớ cậu kia, trở lại đã. Cậu ăn-củi lưới búa tới cậu đi.* Chú lính cùng-quăng trở lại: *Nội cại mợ ợ cho chợ nư! quăng gói ra: Đợ, mụ xét lấy mụ coi. Đồ gói cơm ra, có lưới búa: Vậy chớ cái chi chi đây, dà quẻ tang chưa? mà còn chôi lẻo-lẻo? Chú bộ-lãnh mới nói rằng: May nhà mụ, mà cũng phước nhà choa! phật mà mụ không cò nội, thì choa học học búa choa chết đi còn chi mớ? thôi, gúp ợn mụ, choa đi.*

14. CÁ RÔ CÂY.

Nghệ-an là tỉnh rộng-lớn đàng dất, lại đông dân-sự hơn các tỉnh cò-và nước An-nam. Người xứ ấy hay co-ro còm-ròm cần-kiếm quá. Người-ta thường hay nói người Nghệ đi ra Bắc hay giắt lưng một con cá rô bằng cây khéo lắm. Hễ tới quán thì chỉ xin mua ít trư cơm ăn mà-thôi. Quán hỏi có mua đồ ăn, thịt đông, chả giò, nước mắm chi không? thì nói không, xin một chút xiu nước mắm dầm cá mà-thôi. Bỏ cá cây vô đĩa lật qua lật lại, húp cho măn miệng mà trư cơm ba miếng. Làm lặn làm-vậy cho khỏi tốn tiền đồ ăn. Ăn rồi giắt cá vào lưng phải dứt ra đi.

15. NỬA TRƯ CƠM, NỬA TRƯ CANH.

Người kia ở trong nấy ra Hà-nội, tới quán trong lưng rờ coi đã ráo túi; may còn lại có một đồng tiền bẻ hai. Anh ta làm diêm nói với mụ quán: *mụ bạn cho tôi nửa trư cơm, vơi nửa trư canh.*

Mẹ quán xúc cho. Anh ta đồ canh vô hột, và mà ăn, nhơn một lại: *Chà-chà! mận quạ, mận làm phước thêm cho một thị cơm.* Trộn rồi ăn, cũng chắt lưỡi: *chủ lại lạt quạ, ăn chà vô mủ, mận làm phước cho thêm chắt canh.* Ăn lùa ba miếng chắt bụng, vạc hén-bao lấy hai miếng tiến sứt, đưa ra: *Tịnh cho phân biệt nọ: đây nấy là nửa trực cơm, còn đây là nửa trực canh.* Rồi bỏ ra đi liền.

16. YÀ VẮT.

Chú linh Huê chúng hay làm trọc chơi. Đi đường mắc sông mới các-cổ ngổ xể một bên cửa ngõ chúng yà. Người-ta thấy la máng om-sòm: *Uà, thông cha nầy bầy chột! ở đâu khéo tới mà yà vát không kia? Nó liền dạy lại mà nói: Cớ khộ thôi thôi! Ờ ngoài Huê vô đây mà yà, còn kêu là yà vát. Đi mô chừ mà yà cho khộ yà vát.*

17. ĂN HÀNG KHÔNG TRẢ TIỀN.

Đời ông Tà-quân, có đem quân hoang ngoài Bắc về, lấy làm đội tòng-thiện mà sửa tánh nó lại, kêu là Bắc-thuận. Mà bởi các ảnh ngang lăm, nên người-ta ngoài lại đặt lại kêu là Bắc-nghịch.

Bữa kia các ảnh nghe-rac: *ai ăn bánh canh không?* Kêu lại, xúm biểu mức; ăn no-nê, quật mủ bỏ đi. Con bán bánh mới hỏi: *uê! ăn rồi sao không trả tiền đi?* các ảnh nói ăn trọt rổng: *Cớ khộ, mậy qua nghe kêu: ai ăn bánh canh không?* mậy qua tưởng là bánh thí, mậy qua mới kêu mà ăn; phải hay vậy, mậy qua có ăn làm chi.

18. NGHE TRÔNG NỀM KI DI VÉ.

Cũng là bọn Bắc-thuận đi làm việc quan gánh đất đắp lũy bới thành. Đến giờ nghe trông cho nghỉ, đứa nào đứa nầy quăng đại, giữa chừng cũng bỏ xuội xuống đó mà đi vé. Chú cai mới la đòi đánh: còn một chút, không dám-rần tới nơi tới chốn mà đồ? gập vé dữ bay! Tao đánh lột da đi bây-giờ cho mà coi. Các ảnh nói ki-cào rằng: *Anh chừ có lẽ đánh; việc quan có giờ có khác. Lệnh quan cho nghỉ, chúng tôi nghỉ; đồ đây, thông-thả chiếu lại gánh. Anh dám đánh thì anh đánh đi.*

19. CON HỌC-TRÒ (DÓNG-NHI) CƯU THẤY GIÀ SẦU.

Buổi kia ngoài Bắc, có thấy già sầu kia bị kẻ ngoài bắt ngang

trước cửa nhà có đạo. Chúng nó thòp ngực thấy ây đang xám-rám lo trời. Con có đạo ở trong nhà dân cũng 17, 18 tuổi, thấy vậy nóng ruột tính mưu cứu. Vụt dậm dẫu, chạy đại ra, bộp thấy ây cho một bạt tai: *Tôi dù có biển ấy cớ ở nhà ra con thì xong, ai báo đi dẫu mà lơ-lơ thế?* nắm tay kéo lôi đi mất. Rồi ra nói: *Các cậu khéo nhè dẫu đại dữa khùng mà bắt làm chi; nó là chúng tôi, mà nó khờ nó đại quá.* Chúng ngờ là thật, rã ra cả, rút nhau về.

20. CỨU CỤ CHO KHỎI BẮT.

Có một mụ khác, trong nhà có trư cụ đạo; đồ lã, sách kinh chỉ có đủ. Quan quân dân, có ai báo, tới vây bắt.

Mụ ây lẹ-tri như cụ thoát ra ngõ sau. Mụ mới vẩy lửa-củi để dưới giường nằm; đồ lã, chén thánh, sách-vở đem liệt cả trên giăng lầy chiếu trải lên ngói đỏ. Mặt thì choàng-hầu ngói rên hi-hi.

Quân vô xét cùng nhà, dỡ cửa ra dỡ cửa vô năm bảy bận mà thấy mụ ở giường cũ, không có vô. Mụ và rên yà nói: Xin các cậu khép cửa lại cho tôi kéo nệm lưng nệm bép gió-máy tội-nghiệp. Xét không được khi mồm gì cả, kéo nhau về mất.

21. ANH KI-CÀO.

Nhà kia có hai anh em đến đi tu cả hai. Người anh làm cụ sở, người em còn làm thầy tư (bôn chức) mà yêu-ânôi. Cho về đi giúp cụ anh.

Bữa kia người-ta rước cụ anh đi kè liệt xa. Thấy em xin đi theo: Cụ đi, mình cũng đi với. Anh rằng: sợ thầy đi không nổi ở nhà thì hay. Thấy ây nói không hề gì. Thôi, đi thì đi. Đi đã hơn trót nửa phần ngày mới chơn mới căng; vừa tới cái suối, nước trong vát, ở trong đá chảy ra ro-re ro-re; thấy em vùng nói: mình ở lại đây, mình tắm một cái chơi cho mát, rồi mình về thôi: việc cụ đi thì cụ đi, nó phải việc chủ mình mà mình hông phải đi cho một xác.

Lần kia thấy ây về thăm nhà. Dân lại gặp chị năm bép, mà yêu, ít sữa, lại không được sồi cho mây. Anh rỏ mới chỵ: cậu chịu khó đi mượn giùm cho một vú chút. Ủ, biểu trẻ đưa quan tiền cột lưng. Ra đi tới ngày, ăn bột tiến, lợn-tợn vô. Anh rỏ mắng chỵ ra hỏi: sao mượn được vú hay không? Oi thôi! đi khắp cả cùng làng cùng xứ mà coi, mà coi thì người nào người này đều có hai vú cả, không ai một vú mà hông mượn.

22. THẤY-KIỆN.

Thằng kia dốt, nghèo không có chi, nghe ông nhà giàu kia kén

rẻ hay chữ, ai đòi cho hay nhằm ý ông thì ông gả con cho. Đã nhiều nơi tới mà không xong. Anh ta nghe ham cũng lướt dép mọ tới. Ông ấy hỏi nó đi đâu? Nó thưa nó tới chịu kén. Ông vừa thấy con của ở trong thùng kiềng bỏ ra; ông chỉ mà nói rằng: *Con của đó, đòi làm-sao thì đòi đi*. Nó không biết cái khi mồm chỉ cạ, sừng đi đó. Mà phép làm-thỉnh đi sao. Nó mới giờ cày dù nó cảm ra mà nói rằng: *Cày dù đây*. Ông nhà giàu máng củ-bơ củ-bật đuổi đi: *Đó bá-láp! dốt đặc! vậy cũng lết tới làm phách*.

Tức mình về đi tới thấy kiện lo. Thấy kiện hỏi đầu đuôi góc ngọn rồi nói: *Được, không hề chi; về, chạy năm chục dặm đây, mai đi với tao thì xong*. Sáng ngày ra, thấy trò dắc nhau tới. Ông chủ, thấy liền nói: *Ông đem cái thùng bá-lêu đi đâu? nó không biết chữ nhứt là một, lựa là giồng gì?*

Thấy kiện: vậy chớ nó giỏi lắm đó, ông à. Nó đòi lại cây dù cao lắm đó. Cao làm-sao mà cây dù đòi với con của ấy, mà gọi là cao? Ấy, ông nói vậy mới lắm, không mấy thuở gặp đũa cao trí thế ấy đâu. Ông chẳng ra nôm rằng: *Con của đó, thì nó phải đòi nôm rằng: Cây dù đây: Con của là hoành-hành hái ngoại, nó đòi cây dù là, độc lập thiên trung*. Còn đòi làm-sao hay hơn nữa? Ông chủ nghe thâm-thâm, sau chịu đi, mà gả con cho nó.

23. KHÁNG-KHAI.

Ông quan lão kia, người kháng-khải, ăn ngay ở thật lắm, oai cũng chà sớ mà dữ cũng chà-lo, cứ ngay thẳng làm hơn. Ông thấy ông vua hay tây-tà mới chuộng cũ vong, thì ông tâu rằng: *Bệ hạ làm như người chắt củi; cây nào sau thì đề lên trên, cây nào trước thì cứ để nằm dưới chịu ẹp đó hoài, không cắt đầu lên được*.

24. CẤP TRÍ.

Người lệ trí cái chi đều đã lường trước đi rồi, nên thường có làm-vấp rùi-ro điều gì thì cũng an tại, không hay buồn-rầu, chát-lưởi, bứt đầu, bỏ-xa bỏ-xít thế nọ thế kia đâu; cứ giữ một mực luôn-luôn. Có một lần kia có cái người lệ trí thế ấy đi chợ mua ít cái đồ cần dùng, om đất, nôi gọ, đồ gôm, mòng-mảnh hay bè ràng-rịt chắt-chĩa, xỏ cây dù quỳ toồng-teng xăm-xúi đi về. Đến chỗ kia đứt dây rớt xuống một cái địch, bè tan bè nát ra cả. Anh ta cũng cứ làm-lụi đi mãi thế, cũng không ngó lại mà cũng không tỏ ra đau gì tức chút nào; cứ tự-nhiên như thường vậy. Là vì biết đâu có làm-sao đi nữa, có quỳ ngó lại, đứng coi đi nữa, thì cũng chẳng ích gì, việc đã rồi; lại có khi chúng nó làm dơ đường, chúng bắt ở lại đó mà lượm niềng mà quét đi cho sạch nữa chẳng.

25. TÚ SUẤT DÒNG CỬI GIẢI-NẠP VỀ TỈNH-THÀNH.

Tú Suất văn-vật chữ-nghĩa lanh nên quan lớn tổng-độc có cho vôi vó ở dạy con cháu người trong nhà. Bữa kia nhơn gần tới ngày lễ ăn mừng năm tháng năm, tú Suất mới xin phép về nhà quê viếng mẹ già. Quan tổng-độc trao cho ba nén bạc; ít cây lụa, ít cây vải đem về làm quà (cho-chác) bà-con. Đi dọc đường thấy chúng đánh xóc-đĩa, ngứa tay vô đánh chẳng nhúng thua hết ba nén bạc, lại thua tới lụa tới vải đi nữa.

Vừa may lúc ấy có ông lãnh-binh mới, tỉnh sai đi bắt Chiêu-Lân là tướng giặc. Anh tam mới thiết kê bắt ông lãnh-binh mà gỡ nợ chơi. Vậy thầy lính kéo đi tám-nà tướng giặc liền đâm đầu chạy chun vô bụi. Lính áp lại vây bắt, anh ta ra mặt nói rằng: Thôi, trời đã chẳng cho ta làm nên, thì phải chịu; Xin các cậu bắt thì bắt đừng có đâm chém làm chi, ta là Chiêu Lân đây. Đóng cũi bỏ vô, ông lãnh-binh mắng điệu về tỉnh-thành. Bữa hội-hàm, khiêng cũi ra giữ sân; lính đóng hàng châu hai bên rột lăm. Quan tổng-độc dạy mở đồ che ra coi thử mặt Chiêu-Lân ra thế nào. Dờ ra thấy tú Suất, chưng-hửng: cơ khổ nó nhè thằng cha tú Suất nó bắt nó đem nó nộp. Trong ấy anh ta thút-thít và khóc và bầm: *Thần lay quan nhớn, con lính ba nén bạc, lụa, vải quan nhớn ban, con về dọc đường bị quân ông chánh-lãnh, lấy hết bạc, lụa, vải đi cả. Ước con quá. Trăm lay nhờ phúc dục quan nhớn.....* Quan tổng-độc dạy mở tú Suất ra mà đem mĩ lãnh-binh lại, bắt chạy bạc, lụa, vải mà thưởng lại cho tú Suất.

26. CHỌC CON ÔNG TỔNG-ĐỐC.

Có hai con ông tổng-độc kia ngồi vông đi dạo phố chơi. Tú Suất ngồi chơi với anh-em bạn trong phố. Anh em dô tú Suất dám ra chọc (ghẹo) cô ấy chơi. Tú Suất lơn-ton chạy ra, con mắt nheo, tay ngoát, làm cô ấy mắt-cỡ sượng, biểu trẻ vông về thưa với cha, nói người-ta ở ngoài phố chọc xấu-hỗ, bệu-bạo, thút-thít.

Cho đòi trưởng phố, khai, bắt tú Suất vô, quan lớn hỏi: *giữ mĩ ở xic mô? mĩ làm giòng chi?* Tú Suất, mắt nheo tay ngoát mà hăm rằng: *trăm lay quan nhớn, con ở xũ.... tổng..... con là học-trò.....* Mỗi khi quan lớn hỏi mà va bầm lại, va cứ va làm cái miệng mắt nheo tay ngoát mãi.

Sau quan lớn tha về, mà kêu cô hai mà dức sao việc có một chút làm -tung-bưng phố-lữ: *vậy chừ con không thấy nó có tật làm-vậy hay sao?*

27. DÀNH-PHÁCH.

Dờ thì hay đánh-phách. Lão kia mới học nghề võ nhom-nhem biết được một hai miếng, đến đâu thì đánh-phách khua mở rần đi đó. Bữa kia anh ta đánh ba bộn cơm dầm bưng, xách dù ra đi dạo xóm chơi. Nhắm bữa nước rông ngộp, cầu-kì trôi đi hết. Tới cái rạch rộng, không biết liệu làm-sao mà qua. Liền cõn quần cõn áo buộc trên đầu mà long ngang qua. Mặc quần áo lại đi xăm-xúi tới nhà quen đó; vào, trầu, nước, ngồi mới vụt mới nói: Cha-chà! lâu ngày nhày, hôm nay qua rạch nước rông trôi cầu đi mất, làm tôi phải nhày dám mồi đuôi kính đi đó. Chủ nhà biết nó nói phách mà lại nói láo; vì hỏi nó lợi qua thì chủ nhà đang ở trên cây cau mà bẻ cau thấy rõ-ràng nó tuột quần đội đầu lợi qua; thì nói lại rằng: Cơ khổ! vậy mà hỏi nãy tôi leo hái cau, tôi thấy ai vắn quần vắn áo trên đầu mà lợi qua, tôi nói là anh đó ấy!

28. LÀM BỘ CHỊ THỢ LÀM BÁNH.

Con mẹ kia tới giùm đám cưới. Người-ta khéo thì làm chả làm nem, mà con-mẹ vụng thì kêu đèn đánh chó. Chị ta thấy có khách, lại chỗ kẻ khéo đang làm-bánh, lấy bột trây dấy mình, ra vô làm bộ chị thợ cho người-ta khen; lằng-xăng nói mình mắc coi làm bánh làm trái; Bà chủ đám nghe nói trái tai dè một lát, mới kêu: Chị kia, chớ cái dao cán bạc ăn trầu đây, trể nó nói chị lấy ở đâu, đem lại bữa cau ăn đây nào.

Chị ta chôi đay-đay: Cơ-khò thôi nhưng! tôi những mắc ôm cùi rửa bát không hề tay; tôi có lấy dao làm chi mà ai lại nói tôi lấy? Lòi chành ra, chúng biết, bết làm bộ thợ khéo đi chúc.

29. THỢ CHẠM RỒNG TRỎ PHỤNG.

Anh kia bắt-tài, có vợ rồi mà chưa có nghề gì làm ăn, đi theo bọn thợ làm tiền-công mà học. Mỗi bữa đi về hỏi vợ dọn cơm ăn, mà thường hay nói với vợ mình học đã thành tài, chạm-trở giỏi: *Chạm rồng trở phụng là tao đây.*

Con vợ lanh không nói gì; đã nhiều phen anh ta chỉ tiếng ấy ra cho vợ mắng, lo ăn lo uống cho khá.

Bữa kia người-vợ đi xóm lật-đật chạy về hào-hẽn, ngồi thờ ra. Thằng chồng mới hỏi: *Chớ sao vậy? giống gì vậy?* Ủy! thôi đừng có hỏi! chết đi bây-giờ chớ chơi! Vợ và thờ và nói. Thằng chồng càng tức hỏi: *giống gì thì nói chớ, làm thế gì như ma bắt vậy?* Vợ thờ dài: Ủy cha ôi! quan-quản đang đi tìm bắt thợ chạm rồng chạm

phụng làm-sao hư-phạm, sai kiền sai thức của vua; đang đi bắt âm-âm đi đó! chưa lo mà vén ốt đi? hay đầu đi chớ không phải chơi à!!!

Chú chàng nghe cũng đã thất-kinh, mà vì anh ta vô can, nên mới nói rằng: *Chạm rổng trở phụng là mấy anh thợ cái, chớ tao thì tao cứ khìêng cỡi xeo gổ cho họ làm mà-thôi, tao có biết chạm-trổ ở đâu mà tao hông lo? Té lão ra chúc.*

30. LÀM XẤY.

Lão kia đi đường tới quán-cơm ăn uống no-nê, nghỉ chơn nghỉ cẳng xong rồi, coi chừng coi đổi bát quách con ngỗng của mụ quán nuôi ôm ra đi ngoầy-ngoáy. Mụ quán hỏi bán đầu có hỏi tên nó rồi, nó nói tên nó là *Ba-rươi*. Mụ quán nóng ruột chéco-véo chạy ra ngoác kêu: *Ớ chú Ba-rươi....* Nó lăm-lúi đi mà nói lại rằng: *Chín rươi chưa được nữa là ba rươi*. Theo van mãi, nó cứ vậy nó nói. Hai bên hàng xóm người-ta tưởng là nó là người ôm ngỗng đi bán, còn mụ quán là người đi theo trà mà mua, ai dè nó là người đồ xây thê ấy.

31. CHÓ CỎ SỪNG.

Có đứa con-nít kia ở đất nhà quê, không biết con dẻ ra làm-sao, chưa hề có thấy bao giờ, bữa nọ thấy nó đem nó đi ra đất đình. tới nhà kia có nuôi hai ba con dẻ. Nó lúc-láo đi coi thấy, lật-đật chạy vô thưa với thấy rằng: *Cha-chà! chó xứ nầy dị-cục khác chó xứ mình dữ lắm, thấy à.* Thấy nói: nó cũng vậy thôi, có khác gì? Nó nói: thưa khác lắm chớ: chó nầy có sừng; kia cằ, thấy bước ra mà coi.

32. DỤNG MƯU LÀM THUỐC.

Có đứa con-gái kia khi vượn vai làm-sao trật lát-léo xuôi tay xuống không được, cứ giơ lên như-vậy mãi. Thấy mần sửa hết sức cũng không xong. Có một anh kia dùng léo mà chữa được, là đèn biếu kêu nó ra rồi giả-đò coi, xớ-rớ xớ-rớ dằng trước ra dằng sau, dằng sau ra dằng trước, rồi thò tay giựt quần nó một cái. Nghề thứ con-gái hay mất-cổ, liền quên đau mà lật-đật lấy hai tay chụp quần mà vịn lại, thì liền lại như trước.

33. THẤY RỜ.

Có thằng cha kia tính hay mê sắc, thấy gái muôn lăm, mà nhất không biết làm làm-sao, mới tới hỏi người kia thạo việc đời, từng-trải cuộc chơi. Người ấy không biết dạy nó nghề làm-sao. Mà cũng bắt-từ đi, vậy mới dặn nó tới có muôn đi rờ, thì kêu anh đi theo với ở ngoài cho vững cho, kéo mà sợ, có điều gì thì kêu, không có làm-sao.... Bữa ấy hai thấy trò đặc nhau đi. Thằng nọ chun vào rờ con kia, ló-quố sao nó chụp được năm đầu. Thằng ấy thất-kinh la lên: thấy ôi! nó nắm đầu tôi... Thấy ở ngoài nói rằng: Không có hề gì, mà giữ lấy: nó nắm mũi kia mới-sợ. Con nọ nghe, buông đầu nắm mũi, nó mới dứt vượt khỏi chạy ra được. Hú vía.

34. ÔNG HUYỆN VỚI ÔNG ĐỐ.

Có anh học-trò thi đậu ông-đổ đầu tới xứ chỗ ông huyện nhậm, ở dạy-học, mà hay làm cách-thể ông-đổ lăm đồn-địch chơi-bời phong-lưu ông huyện không ưa mới làm một bài thơ biếm chơi rằng:

Tú-tài thi đỗ những khoa-mô?
Làm tích trong nhà mặt tỉnh khô,
Con trẻ ngật-ngơ kêu-cậu công,
Mụ già nhóc-nhách gọi cha đố;
Ngày dài đồn phím nghe inh-ôi,
Buổi vắng thơ ngâm tiếng ám-ô.
Ai khiến tới đây làm bầy-bạ?
Khen cho phôi lớn quá hơn hồ.

Ông-đổ nghe được thì bộ (họa) lại như-vậy:

Biền rộng mênh-mông dễ cận mô?
Đồ bay một gáo mức cho khô?
Tuy chữa vè-vang quyền cậu công,
Song đà tò-rô mặt ông-đổ.
Nhờ chút ơn Nghiêu nhuân phối-phối,
Sá chi muông Chích sửa ô-ô.
Cấm loài thạc-thù lòng tham chạ,
Đồ khoét cho tao lúa hết bồ.

35. NGÒ-THÌ-SÌ VỚI ÔNG TÀN-LÝ THƯỜNG.

Ông Thường (tàn-lý Thường) đời loạn Tây-sơn ra lũy Bắc, con nhà học-trò giỏi văn-chương chữ-nghĩa, cũng là bạn học với ông Ngò-thì-Sì; giận ý kẻ nịnh lại hồ vì bị nhục mà vào Gia-định ở đầu

thăm với vua Gia-long. Vô 1 năm rồi về ngoài Bắc, già chết, biếu vợ con già-dò chôn-cất để tang để chôn cho, rồi mới vào lại làm tòi vua Gia-long. Khi trước ở ngoài ấy còn hàn-vi đi đường gặp ông Ngô-thi-Sĩ là bạn học, mà khi ấy làm quan lớn, đi vòng điếu, lọng lợp binh-gia rần-rột (làm Quan cho vua Quang-trung là Nguyễn-văn-Huê, ngụ Tây-sơn). Mặc áo rộng, đội nón tu-lờ điếu học-trò; đi né tránh bên đường, lính nó nói sao có vô phép, nó bắt nó vật xuống nó đánh cho vài chục. Quan lớn mới hỏi là ai, thì bẩm rằng mình là học-trò; thì Ngô-thi-Sĩ mới rằng: Có phải là học-trò thì ra câu đối cho mà đối. Ra rằng:

Ai công hầu? ai khanh-tướng?

Lúc trần ai, ai dễ biết ai?

Ông Thường đòi lại rằng:

Thê chiến-cuộc, thê xuân-thu;

gặp thì thê, thê nào thì thê.

36. NGƯỜI CANG-DẮM.

Ông tiến-quân Trám (tổng Trám) nguyên là người ngoài Bắc bị đày vô Nam với ông Khởi. Sau giặc Khởi nổi mà bị binh trào hạ thành được bắt đóng gông bỏ vô cũi điếu về kinh.

Người-ta thấy bị mang-gông, người-ta xúm lại người-ta coi, thì tổng Trám bèn làm một bài thơ như-vậy:

Thiên-hạ ai ai có thấy không?

Cang-thường một gánh chà phải gông!

Oằn-oại hai vai quân-tử trước,

ngình-ngang một cổ trượng-phu tông ;

Sông về đất Bắc danh thơm ngời,

thác ở trời Nam tiếng hầy không?

Nên hư cũng bởi trời mà-chớ,

há dễ là ai hại dặng ông?

Sau ngói cũi điếu về Huê, ra tới Bình-thuận ông ấy cán lười mà chết đi.

37. CÀ-XỐC.

Anh kia cũng là con nhà học-trò chữ-nghĩa văn-vật mà nghèo phải vay phải tạm của ông nhà-giàu kia, giàu mà dốt, hết ít chục quan tiền, mà tới kì hẹn không có mà trả, nên bị bắt tới ở xó chái xó hàng ba.

Bữa ấy có ông nhà-giàu khác quen tới thăm ông chủ nhà-giàu ấy. Ngồi nói chuyện, nói: đây anh giàu-có có tiền mà anh có vật chi quý không không biết, chớ tôi, tôi có một vật thật quý.

Vật gì vậy, anh nói tôi nghe thử?

Tôi có một con gà, nó thường gáy: *giàu có kho, giàu có kho*.

Ông kia nghe vậy thì nói: tôi cũng có một con quí như vậy là con chó tôi nó sủa: *giàu hử, giàu hử*.

Chú học-trò bị bắt nợ nghe gai lỗ tai, chạy vô xen rằng: thưa với hai ông, tôi nghèo thì nghèo, tôi cũng có một cái còi đập quí lắm.

Quí thế làm-sao mà kêu là quí, nói nghe thử?

Quí là hễ khi giã gạo, nhứt-là khi giã lia thì nó kêu ngộ lắm.

Nó kêu làm-sao?

Nó kêu: *láo-xược, láo-xược, láo-xược*.

38. TÚ SUẤT BẮT MỤ NỮ-TU.

Tú Suất là người lanh-lợi, nói xuôi cũng được nói ngược cũng xong. Khi ấy có nhà nữ-tu có tiếng; trong ấy có một đứa con-gái lịch-sự xinh-tốt; người-ta ai ai cũng đồn.

Anh em bạn biết ve nàng ấy thì khó lắm, không ai ve được; bửa ấy mới dò tú Suất làm làm-sao mà nhận mà bắt nàng ấy ra cho được. Tú Suất chịu. Vậy mới tập trẻ hấu-hạ, đứa kêu bằng chú, đứa kêu bằng bác, đứa kêu bằng cậu, đứa kêu bằng giượng; sắp-đặt tử-tê. Tú Suất mới viết thư cho người đem vào thưa với bà sư-cò coi nhà nữ-tu ấy, mà xin bà ấy cho vợ mình lại, rằng nàng ấy tên là ấy thật là vợ mình, vì giận-hờn nhau mà bỏ nhà lánh mình đi tu mà-thôi. Nhứt điện, xin với bà sư-cò, nhứt điện đi thưa với làng sỏ-tại. Làng đòi bà sư-cò bừa đem nàng ấy ra đình làng mà tra hỏi cho ra việc. Ở trống chùa kéo nhau ra nhà làng, các đứa hấu tú Suất chạy theo đứa kêu bác, đứa kêu thím, đứa kêu mợ, đứa kêu cô dì mà khước cùng đường rằng: sao có bỏ (chú, bác, cậu, giượng) mà đi tu cho đành?...

Làng hỏi, nàng thưa một hai không có chồng, không biết người trai ấy là ai bao-giờ... Làng bắt lý rằng: sao trẻ năm bảy đứa em cháu nó khước nó kêu nó nhìn mình... Sao nó không nhìn các cô khác? Nèn làng dạy bà sư-cò giao lại cho tú Suất đàm vợ vế. Nàng ấy giãy-gụa khước-la mà phải vưng phép làng mà về theo tú Suất, không chôi-cái gì được.



CHUNG.

TOUS DROITS RÉSERVÉS

MỤC LỤC.

<i>Chuyện.</i>	<i>Trang.</i>
1. Cũng vậy.	3
2. Thợ ngày tết.	»
3. Tú Suất lật váy bà quan.	»
4. Tú Suất lấy quần phơi ngoài sào.	4
5. Tú Suất giành mền ông huyện.	»
6. Chữ thiên trời dần.	»
7. Thợ hòa-thượng.	5
8. Đòi thán-lân với khí-gió.	»
9. Đòi được vợ.	»
10. Cầu đòi có chí khí.	6
11. Than kinh.	»
12. Bè cau.	»
13. Hóc lười búa.	7
14. Cá rô cày.	»
15. Nửa trự cơm nửa trự canh.	»
16. Yà vật.	8
17. Ăn hàng không trả tiền.	»
18. Nghe trông ném ki đi vé.	»
19. Con học-trò cứu thầy già sáu.	»
20. Cứu cụ cho khỏi bị bắt.	9
21. Anh ki-cào.	»
22. Thấy kiện.	»
23. Khẳng-khái.	10
24. Gấp trí.	»
25. Tú Suất bỏ cũi giải nạp về tỉnh-thành.	11
26. Tú Suất chọc con-gái ông tổng-độc.	»
27. Đánh-phách.	12
28. Làm-bộ chị thợ làm bánh.	»
29. Thợ chạm rồng trở phụng	»
30. Làm-xây.	13
31. Chó có sừng.	»
32. Dụng mưu làm thuốc.	»
33. Thấy rờ.	14
34. Ông huyện với ông đồ.	»
35. Ngô-thì-Sĩ với ông tân-lý-Thường.	»
36. Người cang-đám,	15
37. Cà-xôc.	»
38. Tú Suất bắt mụ nữ-tu.	16



TOUS DROITS RÉSERVÉS.

